



Eerstvolgende diensten:

Kerstviering 25 december, aanvang 10.30 uur
Voorganger: Jan Rigterink.

Oudejaarsdienst 31 december, aanvang 16.00 uur
Voorganger: Jan Rigterink.

Iedereen is van harte welkom!

Woensdag 17 december:
14.00 uur, koffie-uurtje
en versieren kerstboom.



Hengelo Gld. 12 december 2025



In deze dagen waarin het kerstlicht weer opgaat, komen we samen rond een oud en toch steeds nieuw verhaal. Een verhaal dat begint in eenvoud: een kind, een stal, een sprankje hoop in een wereld die soms donker aanvoelt. Kerst herinnert ons eraan dat het grote vaak in het kleine schuilt, dat nieuw begin soms heel kwetsbaar is—en juist daarom zo kostbaar. Vandaag dragen we ook onze geliefden mee die het afgelopen jaar zijn overleden. In dit licht van Kerst zoeken we naar manieren om hun aanwezigheid te blijven voelen. Zoals het kind in de kribbe een belofte was van leven dat sterker is dan duisternis, zo mogen ook hun levens ons blijven inspireren. Hun namen, hun verhalen, hun kleuren horen blijvend bij ons. Ze liggen ingebed in wie wij als gemeenschap zijn.

En toch is Kerst niet alleen een tijd van herinneren, maar ook van verwachting. Het nodigt ons uit om het licht dat door de eeuwen heen mensen heeft bemoedigd, opnieuw binnen te laten. Om te geloven dat warmte, verbondenheid en liefde telkens weer geboren kunnen worden, zelfs wanneer het jaar zwaar is geweest.

Mogen we in dit kerstfeest kracht putten uit dat eenvoudige, maar krachtige beeld van een licht dat door niets gedoofd kan worden. Mogen we vertrouwen dat de toekomst, hoe onbekend ook, gedragen wordt door dezelfde hoop die in Bethlehem begonnen is—een hoop die ons aanvuurt om verder te gaan, elkaar vast te houden en het licht te delen. Dat dit kerstlicht ons troost waar het pijn doet, ons sterkt waar het wankelt, en ons zachtjes vooruithelpt, met vertrouwen in wat komt.

Met hartelijke groet,
Ed Korten

Zolang er mensen zijn die licht uitstralen
en liefde zichtbaar maken in deze wereld
wordt het telkens een beetje Kerstmis

(Kris Gelaude)

In het licht van de liefde ... zet ik de liefde in het licht.
In het licht van verbondenheid ... zet ik de eenzaamheid in het licht.
In het licht van het licht ... zet ik het donker in het licht.
In het licht van het leven ... zet ik de dood in het licht.

In het licht dat alles er mag zijn ... maakt dat alle zwaarte toch ook weer licht.

(M. Knuvelder)



Bij de oudejaarsdienst:

In het ritme van de seizoenen komt ieder jaar dat bijzondere moment waarop wij samen stilstaan bij de mensen die we moeten missen, maar die niet uit ons hart zijn verdwenen. In de dienst van 31 december noemen wij hun namen, ontsteken kaarsen en gedenken wij.

*Er is niets dat voorgoed verdwijnt,
als men de herinnering bewaart*

KERSTFEEST in ander licht gezien – naar aanleiding van de ontmoetingsmiddag van 26 november (**Wim Wessels**)

De middag over kerststallen bleek een verrassend inspirerende bijeenkomst. Aan de hand van een uitgebreide serie voorbeelden liet Wim Wessels zien hoeveel symboliek er in een kerststal verborgen zit.

Elke figuur – van herder tot koning, van engel tot os en ezel – heeft zijn eigen betekenis én zijn eigen plek in de opstelling. Het werd een bijzonder boeiende lezing, waarin kennis en enthousiasme prachtig samenkwamen.

Onze dank gaat uit naar Wim voor zijn grote deskundigheid en de heldere manier waarop hij ons meenam in de wereld van kerststallen.

Voor wie meer wil zien: het Heiligenbeeldenmuseum in Kranenburg is beslist een aanrader.

Van de bestuurstafel

Het dienstenrooster voor 2026 is gereed. Met dank aan alle voorgangers en aan onze organist, die ook komend jaar weer hun medewerking hebben toegezegd.

Het volledige overzicht treft u aan bij deze nieuwsbrief.

Werk in uitvoering

In januari starten we met de reparatie van de vloer in de consistorie/keuken. Tegelijk wordt een warmwatervoorziening geïnstalleerd, zodat we in de toekomst van alle gemakken in de keuken zijn voorzien. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat bepaalde ruimtes tijdelijk minder goed toegankelijk zijn; we houden u hiervan tijdig op de hoogte.

Overige mededelingen

Zijn er zaken binnen onze geloofsgemeenschap die u graag wilt delen of onder de aandacht wilt brengen? Laat het ons gerust weten. We nemen relevante berichten graag op in een volgende nieuwsbrief of delen ze tijdens de vieringen.



De kerk verlicht.

Met dank aan Hengelose Ondernemers Vereniging die onze tuin een geschikte plek vond om enkele van de vele LED-kerstbomen te plaatsen waarmee Hengelo in deze periode extra “in het licht wordt gezet”.

Wilt u graag vervoer? Bel ons gerust.
Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820

Om te noteren:

VGH-diensten:

1^e Kerstdag 25 december Kerstviering, 10.30 uur. Voorganger Jan Rigterink

31 december: Oudejaarsdienst. 16.00 uur. Voorganger Jan Rigterink.

Oecumenische dienst in het kader van de Week van het gebed voor de Christeneenheid.

Zondag 18 januari. Voorgangers Jan Rigterink, Jacqueline van Dop – Kalisvaart en Gerry Spekkink.
Remigiuserk, aanvang **10.00 uur**

Zaterdag 7 februari Naoberviering. Aanvang **19.00 uur.** Kerkstraat 15

VGH-dienst:

Zondag 15 februari, 10.30 uur. Voorganger Jan Rigterink.

Voorzitter:

Ed Korten

Banninkstraat 12

7255 AW Hengelo (Gld)

tel.: 06 – 53 101 828

edbever@hetnet.nl

Secretaris / Penningmeester:

Hennie Heijink

Torenzicht 1

7255 WX Hengelo (Gld)

tel.: 06 - 13 18 48 20

hennie.heijink59@gmail.com

Bestuurslid:

Gerrie Vos - Hiddink

Singel 11

7255 WK Hengelo (Gld)

tel.: 06 – 387 00 488

gege1956@upcmail.nl