



Eerstvolgende diensten:

Zondag 8 juni: Pinksterviering,  
aanvang 10.30 uur

Voorganger: Gerry Spekkink m.m.v.  
het Willibrord Kwartet.

Zondag 31 augustus: middagdienst met  
aansluitend gezamenlijke maaltijd.

Aanvang 16.00 uur

Voorganger: Jan Rigterink

Hengelo Gld., 4 juni 2025.

### **Pinksteren: Een Geest van Vrede en Vrijheid**

Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest – het moment waarop vurige tongen zich verdelen en mensen elkaar plotseling verstaan, ondanks hun verschillen in taal, cultuur en achtergrond. Het is een feest van verbinding, inspiratie en bezieling. In een tijd waarin meningsverschillen vaak tot verdeeldheid leiden, herinnert Pinksteren ons eraan wat er mogelijk is wanneer mensen werkelijk naar elkaar luisteren. De Geest brengt geen uniformiteit, maar eenheid in verscheidenheid. Vrijheid van meningsuiting is daarbij essentieel: dat ieder zijn stem mag laten horen, vanuit geloof of juist vanuit twijfel, vanuit overtuiging of vanuit openheid.

Vrijzinnig geloven sluit hier mooi op aan. Het moedigt ons aan om vragen niet uit de weg te gaan, maar juist als bron van verdieping te zien. Het is een manier van geloven die ruimte schept voor verschil – in denken, in voelen, in zoeken. Niet geloven ondanks de twijfel, maar geloven samen mét de twijfel. Vrijheid in geloof betekent ook: de ander de vrijheid gunnen om zijn of haar eigen weg te gaan – zelfs als die weg anders is, of het geloof helemaal loslaat.

Gesymboliseerd door de vredesduif waait de Geest van Pinksteren waar zij wil. Ze doorbreekt muren, opent deuren, en spreekt tot ieder van ons – niet om ons allemaal gelijk te maken, maar om ons te laten inzien dat in ieders unieke stem een stukje van de waarheid klinkt.

Mogen we ook vandaag, gevoed door deze Geest, bouwen aan een wereld van vrede, waar geloof en vrijheid elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken.

Ed Korten

## Pinksteren...



Oorspronkelijk was het een soort dankdag voor alle gaven en voor de oogst.

Voor christenen is Pinksteren het feest van de Heilige Geest, 50 dagen nadat Jezus is opgestaan uit het graf.

Toen Jezus gedoopt werd, kwam de geest van God op hem in de gestalte van een duif. De duif werd daarmee een veelgebruikt symbool voor de Heilige Geest, waar we met Pinksteren bij stil staan. De duif is ook een teken van vrede, hoop en toekomst.

**Welkom: zondag 8 juni 2025 om 10.30 uur in ons kerkgebouw aan de Banninkstraat nr. 9. Voorganger is Gerry Spekkink-Beunk en het Willibrord Kwartet verzorgt de zang. Na de dienst is er koffie/thee en gelegenheid voor ontmoeting.**



'La grande Famille' - 1963 (René Magritte)

Met Pinksteren in gedachten:

*De Vrucht van de Stilte is Gebed.*

*De Vrucht van Gebed is Geloof.*

*De Vrucht van Geloof is Liefde.*

*De Vrucht van Liefde is Dienstbaarheid.*

*De Vrucht van Dienstbaarheid is Vrede.....*

*Moeder Teresa*

Voorzitter:

Ed Korten

Banninkstraat 12

7255 AW Hengelo (Gld)

tel.: 06 – 53 101 828

edbever@hetnet.nl

Secretaris / Penningmeester:

Hennie Heijink

Torenzicht 1

7255 WX Hengelo (Gld)

tel.: 06 - 13 18 48 20

hennie.heijink59@gmail.com

Bestuurslid:

Gerrie Vos - Hiddink

Singel 11

7255 WK Hengelo (Gld)

tel.: 06 – 387 00 488

gege1956@upcmail.nl

Heeft u vervoer nodig? Twijfel niet, bel ons gerust.

Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld e.o.

[www.vrijzinnighengeloid.nl](http://www.vrijzinnighengeloid.nl)

