



Banninkstraat 9

Hengelo Gld. 9 december 2024.

VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP HENGELO GLD. e.o.

Binnenkort in onze kerk:

Dienst VGH, 25 december Kerstviering

Aanvang 10.30 uur

Voorganger: Jan Rigterink

Dienst VGH, 31 december

Oudejaarsdienst

Aanvang 16.00 uur

Voorganger: Jan Rigterink

Woensdagmiddag 8 januari:

Ni'j-jaarwinnen, aanvang 15.00 uur

Kerstlichtjes en de Toekomst: een Vrijzinnige Reflectie

Wanneer de dagen korter worden en de avonden gevuld raken met het zachte schijnsel van kerstlichtjes, voelen velen van ons de behoefte om stil te staan. De drukte van het dagelijks leven maakt even plaats voor een moment van rust, van overdenking en misschien wel van hoop. In die kleine lichtjes vinden we een symbool: een herinnering dat zelfs het kleinste licht de grootste duisternis kan doorbreken.

Kerst is een tijd van tradities, van terugblikken op wat was, maar ook van vooruitzien. Vrijzinnigheid leert ons om dat vooruitzien op een open manier te doen. Het vraagt ons om de toekomst niet alleen te zien als iets dat ons overkomt, maar als een ruimte vol mogelijkheden – iets wat we zelf mede vorm kunnen geven. Vrijzinnig denken betekent geloven in de kracht van de mens om nieuwe paden te bewandelen, om oude patronen te doorbreken, en om vrijheid en verbinding met elkaar in balans te brengen.

In de twinkelingen van de kerstlichtjes kunnen we een les lezen: zoals elk lampje samen een groter geheel vormt, zijn ook wij verbonden. Iedereen draagt zijn eigen licht, zijn eigen unieke bijdrage aan de wereld. Soms schijnt dat licht fel, soms zwak – maar samen kunnen we elkaar versterken en een stralend geheel vormen.

De toekomst, hoe onzeker die soms ook lijkt, kan een bron van inspiratie zijn. Het vraagt moed om in het onbekende te stappen, om nieuwe vragen te stellen en bestaande zekerheden los te laten. Vrijzinnigheid geeft ons die ruimte – om onze eigen weg te zoeken, om de wereld te zien zoals die is, en tegelijkertijd te dromen van wat die kan worden.

Laten we deze kerst niet alleen vieren met warmte en gezelligheid, maar ook met een open blik naar wat komt. Hoe klein onze stappen ook zijn, elk beetje licht dat we toevoegen, maakt de wereld een stukje helderder. Zo bouwen we, samen, aan een toekomst die vrij is, vol hoop, en doordrongen van medemenselijkheid.

Laten we onze harten openen – voor elkaar, voor nieuwe ideeën, en voor de prachtige mogelijkheid om de wereld steeds een beetje mooier te maken.

Ed Korten

één ster
maakt de lucht minder dreigend
één kaars
maakt de nacht minder zwart
één hand
maakt de weg minder eenzaam

één stem
maakt de dag minder stil
één vonk
kan begin van nieuw vuur zijn
één noot
het begin van een lied
één kind
het begin van een toekomst

(Jacqueline Roelofs – van der Linden)



Bij onze oudejaarsdienst
op 31 december is,
traditiegetrouw, aandacht voor
hen die ons zijn ontvallen:

We zetten geen punt achter hun levensverhaal,
we vegen hun naam niet van het levensbord
nee, we zetten een komma achter hun leven,
we zetten een uitroepteken achter hun naam.

We zijn nabestaanden én voortbestaanden.

We leven in hun spoor, op eigen wijze.

(Marinus van den Berg)

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u ook het overzicht van de diensten voor het komende jaar. We zijn dankbaar dat Jan Rigterink en enkele “gast”-voorgangers hun medewerking voor 2025 hebben toegezegd. Met deze plannen en vol vertrouwen gaan we het nieuwe jaar tegemoet.

Ni-j’jaorwinnen:



De Historische Vereniging zorgt dit jaar voor het optuigen van de kerstboom. Het opruimen doen wij op woensdagmiddag 8 januari. Aanvang 15.00 uur.

Nadat de spulletjes zijn opgeruimd is er tijd voor het “Ni-j’jaorwinnen”. Er wordt gezorgd voor koffie/thee en iets lekkers erbij. U bent van harte welkom!

Gedachten van hoop en vertrouwen (niet alleen bij Kerst):

Karstfeest

't Landschap wit, de beume kaal,
Een padtie deur de snei,
Een karstboom en een mooi verhaal,
't vertrouwde beeld veur mij.

De karke vol, opiens bezet
en weer de tekst van Lucas twee.
Wat name wi'j d'r ooit van met,
't raakte zo gewoon veur oe en mij.

Gien vrede op aarde, nargens rust,
mislukte conferenties en protest.
De drugs, de honger en de onlust,
een wereld die zichzelf verpest.

Toch klinkt d'r in mien heufd
een lied in dizze dagen.
Dat wie in 't wonder nog geleuft
dit alles nog kan dragen.

(Harm Boer)



Om alvast te noteren:

In januari is er geen dienst in ons kerkgebouw aan de Banninkstraat. Op 19 januari zal Jan Rigterink samen met de voorgangers van de RK- en Protestantse geloofsgemeenschappen voorgaan in een oecumenische dienst die wordt gehouden in de Remigiuserkerk. Aanvang 10.00 uur. U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

Zaterdag 8 februari: oecumenische Naoberviering in onze kerk aan de Banninkstraat nr.9. Aanvang 19.00 uur.

Zondag 16 februari: dienst met voorganger Jan Rigterink. Aanvang dienst 10.30 uur.

Heeft u vervoer nodig? Twijfel niet, maar bel ons gerust.

Gerrie: 06-38700488 / Hennie: 06-13184820

Voorzitter:
Ed Korten
Banninkstraat 12
7255 AW Hengelo (Gld)
tel.: 06 – 53 101 828
edbever@hetnet.nl

Secretaris / Penningmeester:
Hennie Heijink
Torenzicht 1
7255 WX Hengelo (Gld)
tel.: 06 - 13 18 48 20
hennie.heijink59@gmail.com

Bestuurslid:
Gerrie Vos - Hiddink
Singel 11
7255 WK Hengelo (Gld)
tel.: 06 – 387 00 488
gege1956@upcmail.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld e.o.

www.vrijzinnighengelogld.nl