



Banninkstraat 9

VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP HENGELO GLD. e.o.

Voorzitter: Ed Korten
Banninkstraat 12
7255 AW Hengelo (Gld)

tel.: 06 – 53 101 828

Hengelo Gld, 7 oktober 2023

Wij nodigen u van harte uit:

Aanstaande zondag, 15 oktober
Dienst om 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij
te praten bij een kop koffie / thee.

Beste leden en belangstellenden,

"We zijn momenteel druk bezig met het opstellen van het dienstenrooster voor het komende jaar. En dit proces symboliseert voor ons zowel vertrouwen in de toekomst als de behoefte aan kostbare momenten van samenzijn en gemeenschap. Het opzetten van deze roosters is meer dan alleen het plannen van diensten en onderhoud van tuin en ons kerkgebouw; het is een uiting van ons gezamenlijke streven om elkaar te ontmoeten, te ondersteunen en te versterken, in de meest ruime zin van het woord.

Binnen onze geloofsgemeenschap ervaren we ook een nieuwe dynamiek. Door de aanstaande sluiting van de RK Willibrordkerk worden leden van deze parochie helaas geconfronteerd met dakloosheid, wat ons dwingt na te denken over nieuwe manieren om gemeenschap te vormen en te koesteren. We zijn actief op zoek naar vernieuwende benaderingen om het idee van 'samen zijn' te herdefiniëren, in de hoop dat we daarmee iedereen binnen onze gemeenschap kunnen omarmen en ondersteunen, ongeacht de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd."

HIER EN NU

Waar de geest van "ieder voor zichzelf" heerst
waar het hier en nu alleen telt
waar we elkaar niet kennen
waar ieder zich in bubbels verschanst
daar ontstaan onder- en bovenwerelden
daar worden we vreemden en vijanden voor elkaar
waar niet aan verbinding wordt gewerkt
daar tast de ontbinding het leven aan.

(Marinus van den Berg)

"Oecumene" is inderdaad een term die vaak wordt geassocieerd met het streven naar eenheid en samenwerking tussen verschillende christelijke stromingen. In een religieuze context wordt het gebruikt om de strekking naar eenheid en samenwerking tussen christelijke kerken te benadrukken, ondanks hun onderlinge verschillen in geloofsleer en praktijken.

Het idee van oecumene gaat verder dan alleen organisatorische samenwerking. Het strekt zich uit tot het gezamenlijk vieren van geloof, het herdenken van belangrijke gebeurtenissen en het zoeken naar gedeelde waarden en overtuigingen. Het benadrukt het belang van dialoog, begrip en respect tussen verschillende geloofsgemeenschappen. (In de loop)

In de loop der tijd is het begrip "oecumene" breder geworden en wordt het nu ook gebruikt in een meer algemene zin, buiten de religieuze context. Het kan verwijzen naar het streven naar eenheid en samenwerking op verschillende gebieden, zoals cultuur, politiek, milieu en sociale kwesties, waarbij de nadruk ligt op het vinden van gemeenschappelijke grond en het overbruggen van verschillen.

De uitdrukking "dat er meer is dat ons bindt dan dat ons scheidt" benadrukt het belang van het vinden van gemeenschappelijke waarden en overtuigingen, zelfs te midden van diversiteit en verschillen, als basis voor samenwerking en harmonie in de samenleving. Het is een inspirerende benadering die kan leiden tot een meer inclusieve en verenigde wereld.

We gaan als Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo vol vertrouwen de toekomst tegemoet!

Ed Korten
05-10-2023

VERBONDENHEID

Veelkleurig is zij
krachtig en broos tegelijk

aanhoudend werk
en onderhoud vraagt ze
verwondering
en tijd nemen

in alle seizoenen
is ze een wonder

onverschilligheid
verdraagt ze niet

gewoon vanzelfsprekend
is ze niet meer

vier de levenskunst van
verbondenheid,
binnen en buiten.

(Marinus van den Berg)

Bericht van de penningmeester:

In de nieuwsbrief van oktober wordt altijd een beroep op u gedaan om de jaarlijkse ledenbijdrage te regelen (voor zover dat nog niet is gebeurd).

Wij vragen u hierbij om uw bijdrage voor 2023 over te maken op onze bankrekening NL96 RABO 032 74 00 099 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld e.o..

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Om alvast te noteren voor de komende periode:

Zondag 15 oktober, dienst 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink

Zaterdag 18 november, Oecumenische Naoberviering, organisatie Raad van Kerken, aanvang 19.00 uur. Locatie van de Naoberviering: Banninkstraat 9.

Zondag 19 november, dienst 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink

25 december, Kerstviering 10.30 uur. Voorganger: Jan Rigterink

31 december, Oudejaarsdienst, 16.00 uur. Voorganger: Jan Rigterink

Voorzitter:
Ed Korten
Banninkstraat 12
7255 AW Hengelo (Gld)
tel.: 06 – 53 101 828
edbever@hetnet.nl

Secretaris/ Penningmeester:
Hennie Heijink
Torenzicht 1
7255 WX Hengelo (Gld)
tel.: 06 - 13 18 48 20
hennie.heijink59@gmail.com

Bestuurslid:
Gerrie Vos - Hiddink
Singel 11
7255 WK Hengelo (Gld)
tel.: 06 – 387 00 488
gege1956@upcmail.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo Gld e.o.

www.vrijzinnighengelogld.nl