



Voorzitter: Ed Korten  
Banninkstraat 12  
7255 AW Hengelo (Gld)

tel.: 06 – 53 101 828

Hengelo Gld, 4 april 2023

Pasen 2023,

In de voorbereiding dwalen allerlei gedachten door mijn hoofd, wat schrijf je, waar wil je het over hebben, welke richting ga je kiezen.

Zoals op veel dagen wandel ik 's morgens heel vroeg met mijn hond Bas en zie vaak de opkomende zon. Weer een nieuwe dag, denk ik dan, een nieuwe ronde en nieuwe kansen. Zo ook deze morgen en met Goede Vrijdag en het lange Paasweekend in het vooruitzicht. Mooi zonnig weer vandaag, koud, het heeft een beetje gevoren en eindelijk droog. Dat geeft de burger moed en zo vertrok ik na de wandeling met m'n hond in de auto naar m'n nieuwe werk in de recreatie in Barneveld. Velen trekken er het lange weekend op uit, met de caravan, naar een huisje op een mooi park of zo'n mooie ingerichte glamping tent. Heerlijk!

De Protestantse Gemeente en de Willibrord Parochie hebben een gezamenlijke viering voor de Goede Vrijdag gepland. Als Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo doen we daar natuurlijk graag aan mee. Daar wordt door veel verschillende mensen achter de schermen hard aan gewerkt.

Daar kijk ik naar uit, SAMEN, samen door het leven, samen "op pad" samen sterk.

Graag nodig ik u dan ook uit om deze bijzondere viering mee te lopen, of een gedeelte mee te lopen. Onze VGH kerk is vanzelfsprekend onderdeel van de tocht en de viering, en is geopend vanaf ca. 19.00 uur.

De start van de wandeling zal zijn om 19.30 uur vanaf de RK Willibrordkerk, aansluitend via de basisschool "de Leer" naar onze VGH kerk, dan naar de bibliotheek en naar Kerkstraat 15 (buiten). Eindpunt is in de Remigiuserkerk.

Graag tot ziens, een ieder is welkom!

Hartelijke groet,  
Ed Korten.

Hengelo Gld. 4 april 2023

Beste vrienden,

Voor elk seizoen klinken er weken lang liedjes door het huis; Andrien begeleidt zichzelf met de piano..... Dat hoor ik graag, maar helaas zingt ze van dit nummer alleen het eerste couplet, terwijl het tweede en het derde toch ook sfeer verhogend zijn! Het eindigt ermee dat Jezus alle mensen vrij koopt “van zonde en slavernij”.

Al honderden jaren blijkt de mens helaas een zondig wezen en zelfs de slavernij is geen geschiedenis, maar in meerdere vormen nog altijd realiteit.

Wat blijft is echter de HOOP dat er betere tijden in het verschiet liggen en laten we HOPEN dat we die HOOP niet laten varen....

Daarom geniet van het feit dat alles begint de groeien en te bloeien en laat in Godsnaam de Hoop niet varen!

't is Pasen, zei de vink  
en sloeg een liedje van plezier  
en de merel op het dak,  
in zijn allerbeste pak,  
zong ook al dat het Pasen was  
van tiere liere lier.  
En de klokken luiden luid  
boven alle vogels uit.  
't Is Pasen, Alleluja.

't Is Pasen, zei de wind  
en blies de wolken op de vlucht,  
en het zonnetje dat scheen  
dwars door alle nevels heen.  
De bloemen staken overal  
hun kopjes in de lucht.  
Alle dingen werden blij  
want de droefheid ging voorbij.  
't Is Pasen, Alleluja.



't Is Pasen overal,  
voor alle mensen klein en groot,  
en met Pasen ieder jaar,  
dan vertellen wij elkaar  
dat Jezus wonderbaarlijk  
is verrezen van de dood.  
Hij kocht alle mensen vrij  
van de zond en slavernij.  
't Is Pasen, Alleluja.

Graag zien we jullie op de eerste Paasdag om half elf in onze kerk om samen die Hoop te bevestigen: TOT DAN!!!

Wim Heesen

### **Goede Vrijdag**

Er zijn schilderijen gemaakt aan de hand van woorden die passen bij de kruisweg van Jezus: onrecht, opstaan, compassie, weerloos, eenzaamheid en zorg voor elkaar.

**De bijeenkomst start op vrijdag 7 april om 19.30 uur in de RK Willibrordkerk. Van daaruit wordt in stille tocht via de Vrijzinnige kerk gelopen naar de Remigiuskerk.**

Op verschillende punten op de route is een stop waar een schilderij hangt en waar men kort stilstaat met een uitleg en een gebed. **Tijdens de stop in de VGH kerk aan de Banninkstraat zal Jan Rigterink kort ingaan op het onderwerp compassie.**

### **U kunt op Goede Vrijdag ook 's middags naar de kerk**

Om 15.00 uur start er een viering in de RK-Willibrordkerk met Gerry Spekkink als voorganger. Er wordt dan in de kerk een kruisweg gelopen langs de kruiswegstaties. Er zijn 14 plekken om bij stil te staan. Er klinkt dan een uitleg of een meditatieve tekst.

U kunt meelopen door de kerk, maar u mag ook gewoon blijven zitten. Want alle afbeeldingen worden ook geprojecteerd op het beamerscherf dat vooraan in de kerk staat.

In deze viering zijn uitdrukkelijk gemeenteleden vanuit alle 3 kerken welkom!

### **Paasviering in VGH kerk aan de Banninkstraat:**

**Zondag 9 april, aanvang 10.30 uur**

**Voorganger: Jan Rigterink.**

**Na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  
Iedereen is van harte welkom.**

#### **Uit de algemene ledenvergadering van 27 maart j.l.:**

Wij verwelkomen Gerrie Vos - Hiddink als nieuw bestuurslid!

Een gezamenlijk uitzwaaimoment voor Wim Heesen en Jan Wansink zal later dit voorjaar plaatsvinden. (Uitnodiging volgt.)

Raad van Kerken Hengelo Gld.:

**Oecumenische Naoberviering op zaterdag 22 april, aanvang 19.00 uur.**

(Locatie: Kerkstraat 15)

Thema: VERLEDEN, HEDEN en TOEKOMST

Voorzitter: Ed Korten  
Banninkstraat 12  
7255 AW Hengelo (Gld)  
tel.: 06 – 53 101 828  
edbever@hetnet.nl

Penningmeester: Hennie Heijink  
Torenzicht 1  
7255 WX Hengelo (Gld.)  
tel.: 06 - 13 18 48 20  
hennie.heijink59@gmail.com