

## BESTE LEDEN EN BELANGSTELLENDEN

*Even een berichtje, zomaar halverwege het jaar. Och, en het is ook niet zomaar, want het is ook een berichtje om eenieder nog even te wijzen op de dienst van 1 augustus in alle vroegte om 09.00 uur met Ds. Aleida Blanken als voorganger. Dit voor het geval u het vergeten mocht zijn. Maar ook om even de revue te laten passeren na de Algemene Ledenvergadering begin april.*

*En wat is er al weer veel gebeurd in die tijd. In ieders persoonlijk leven, maar ook in de wereld om ons heen. Zo krijgen we allemaal wel het voor en tegen mee van het leven. De zorg van ziekte en ziekenhuisopname, maar gelukkig ook weer herstel. De vreugde van het opa- en/of omaschap. Maar ook het verdriet van het verlies van een gewaardeerd kerklid Jaap Hulshoff. En dat allemaal in onze eigen kleine wereld, waar de Drentse bard Daniël Lohuis zo'n mooi lied over zingt. Ieder draagt zijn kruis, alleen bij de één is deze van piepschuim en bij de ander van lood.*

*En dan de grote wereld om ons heen met nog de naweeën van de verkiezingen in juni. Maar ook daar zal wel een oplossing voor gevonden worden, alleen zal het zo het zich laat aanzien nog wel een tijdje duren voor dat kabinet in elkaar zit. Onze Frits moet maar wat hout leveren denk ik. En gelukkig zijn we al weer een beetje bekomen van de teleurstelling om weer geen wereldkampioen voetbal te zijn. Maar het is allemaal betrekkelijk. Dan blijft die kleine wereld toch het belangrijkste, gezondheid, geborgenheid, elkaar bij de hand houden. En dat is ook het uitgangspunt van onze kleine vrijzinnige geloofsgemeenschap. Elkaar bij de hand houden en positief de toekomst aanschouwen. We zijn net over de drempel van de helft van het jaar, na 21 juni worden hoe langzaam ook de dagen al weer wat korter en kijken al heel voorzichtig naar het nieuwe jaar. Met secretaris Wim is al het concept programma 2011 besproken en dat komt weer voor elkaar. En zo maken we vol goede moed plannen voor het nieuwe jaar en dat in een tijd dat het vrijzinnig geloven hier en daar best moeilijk heeft. Zo kreeg ik een stuk onder ogen dat de Vrijzinnige geloofsgemeenschap Zwolle opgeheven wordt. En dat in een grote stad waar misschien de vrijzinnigheid overgegaan is in vrijblijvendheid. En dat kan het niet zijn. Betrokken blijven en elkaar bij de hand houden.*

*Zo gaan we met vertrouwen de tweede helft van dit jaar in en bouwen we aan het programma voor het nieuwe jaar. Maar vooreerst geniet van de zomer. Voor zover van toepassing geniet van de vakantie. Maar geniet ook van de diensten bij onze Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in ons kerkje aan de Banninkstraat, het eerst op 1 augustus 2010 om 09.00 uur onder leiding van Ds. Aleida Blanken.*

*Graag tot ziens bij onze volgende ontmoeting.*

*Hartelijke groet,  
Jaap van Gijssel  
Voorzitter*